

DE HYLKE TROMP IS ER OOK VOOR U!

Deze traditionele platbodem is van het type "Kagenaar". Dit type schepen was 100 jaar geleden frequent in gebruik bij bedrijven en boeren in de omgeving van de Kagerplassen. Er zijn nu nog maar vier Kagenaars in de vaart. Beleef de scheepshistorie van toen, steun de instandhouding van dit varend erfgoed, steun het onderhoud én het in de vaart houden van de Hylke Tromp – word Vriend van de Hylke Tromp!



**Stichting
Traditionele
Zeilvaart Warmond**

Herenweg 43a
2361 EE Warmond

Telefoon: 0252 545894
Website: www.hylketromp.nl
E-mail: info@hylketromp.nl

**Stichting
Traditionele
Zeilvaart
Warmond**

De Kagenaar Hylke Tromp



de waarde van vroeger,
het plezier van nu

Varen met de Kagenaar “Hylke Tromp”

In 2000 is een groep Warmondse ondernemers met het initiatief gekomen om een Kagenaar van de ondergang te redden en te behouden voor de toekomst. Met de financiële injecties van een groot aantal sponsors en enkele grote fondsen kon het schip bij Jachtbouw Aad Juffermans worden gerestaureerd. In 2006 is het schip officieel door Leny Tromp, echtgenote van de 1992 overleden Hylke Tromp, gedoopt en in gebruik genomen. Het schip zelf is ondergebracht in de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond. Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers probeert de stichting om de Hylke Tromp zo vaak mogelijk op de Kagerplassen te laten zeilen, zodat veel mensen van dit historische schip kunnen genieten, hetzij



als opvarende hetzij als toeschouwer. De Hylke past prachtig in het typisch Hollands landschap met molens, weilanden en vergezichten. Daarbij stelt de stichting het schip inclusief bemanning ook gratis ter beschikking aan bijzondere doelgroepen. Alle vrijwilligers zijn onbetaald en men zorgt zelf voor de benodigde opleidingen en papieren.

ONDERHOUD

Het in de vaart houden van een dergelijk schip is geen sinecure. De groep vrijwilligers doet veel van het onderhoud zelf, maar een historisch zeilschip is bij intensief gebruik ook onderhevig aan slijtage. Om de kosten van het onderhoud te dekken zijn blijvend donateurs nodig.

VRIENDENTOCHT

Jaarlijks organiseert de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond vriendentochten. We verkennen dan met de “Vrienden van de Hylke Tromp” een middag lang al zeilend de Kaagse wateren. Voor een luttel bedrag van € 100 per jaar wordt u “Vriend van de Hylke Tromp” en kunt u, desgewenst met een introducté, mee met deze fantastische tochten. De tochten zijn eind mei en half september. Voor de juiste data neemt u contact met ons op of kijkt u op de website van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond www.hylketromp.nl.

EROP UIT MET UW

RELATIES?

Als “Vriend van de Hylke Tromp” kunt u het schip ook voor uzelf en uw relaties afhuren. Een halve dag kost € 350, voor maximaal 12 opvarenden. U kunt zelf voor de nodige hapjes en drankjes zorgen, maar tegen kostprijs kunnen wij dat ook voor u

regelen. U vaart met een ervaren schipper en bemanning, allen vrijwilliger. Natuurlijk mag u als u dat wilt zelf meehelpen met het hijsen van de zeilen, het sturen en het bedienen van de zwaarden! Neemt u voor een afspraak ruim van te voren contact op met Maarten den Ouden (secretaris) via info@hylketromp.nl.

VRIEND WORDEN

U wordt “Vriend van de Hylke Tromp” door een e-mail te sturen aan info@hylketromp.nl. U krijgt dan een factuur voor de jaarlijkse donatie van € 100. De stichting zal in 2017 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aanvragen. Na het verkrijgen van die status mag u uw donatie bij uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting als gift aftrekken.

HYLKE TROMP

Hylke Tromp was gedurende de laatste decennia van de vorige eeuw ambtenaar bij de gemeente Warmond. Toen in de jaren '70 vanuit Workum het verzoek binnenkwam om de Strontrace in Warmond te laten keren, werd Hylke als Fries gegrepen door dit evenement en werd hij officieel keurmeester van de Strontrace. Al gauw kreeg de Strontrace in Warmond en omstreken grote bekendheid en in 1982 richtte hij de Stichting Zeilvaart Warmond op om dergelijke zeilwedstrijden met historische schepen ook lokaal op poten te zetten. Tot zijn vroegtijdige dood in 1992 zette hij zich als voorzitter van de Stichting Zeilvaart Warmond in voor de Westlander Zeildagen, de Turfrace en natuurlijk het keerpunt van de Strontrace. De bemanning van de Hylke Tromp vindt het een eer om jaarlijks aan deze wedstrijden deel te nemen.