

KAGENAAR
HYLKE TROMP



Beste allemaal,

Wat hebben we een mooi zeilseizoen 2017 met de Hylke gehad!

Dankzij de uitbreiding van het aantal schippers konden we méér varen dan in voorgaande jaren en dat hebben we dan ook gedaan!

En we hebben daarvan ook andere mensen laten meegenieten, want de bemanning van de Balgerijgroep heeft ook diverse tochten met gasten gevaren.

Jullie hebben al de [Nieuwsbrief voor Vrienden](#) kunnen lezen, in deze nieuwsbrief speciaal voor de Balgerijgroep nog aanvullend nieuws. En óók onthullen we alvast een deel van de vaarkalender voor 2018 – de Hylke zal het komende jaar nóg meer gaan varen!

Met zeilgroeten,
Maarten en Tom

We krijgen steeds meer Vrienden ☺!

De donateurs van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond, de eigenaar van de Hylke, noemen we de “Vrienden van de Hylke Tromp”.

Aan het begin van 2017 hadden we 12 vrienden. En begin van het nieuwe jaar 2018 hebben we welgeteld 25 vrienden ! Elk van hen doneert jaarlijks een bedrag van € 100 (sommigen betalen zelfs meer).

Met de ontvangen donaties bekostigt de stichting het onderhoud van de Hylke Tromp (en niet te vergeten andere zaken als bijv. de verzekering). Voor een stevige financiële basis hebben we meer vrienden nodig.

Onder de Vrienden bevinden zich al vijf Balgerijers die zich hebben aangemeld als donateur. Wij roepen jullie als bemanningsleden op om óók Vriend van de Hylke Tromp te worden!

Doordat de stichting nu officieel als culturele ANBI (= algemeen nut beogende instelling) is aangemerkt, is het donatiebedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat je de

stichting blij kunt maken met € 100, terwijl je dat netto maar € 35 of € 49 kost als je een formulier invult waarmee je belooft dat je 5 jaar donateur zult blijven.

[Meer uitleg op de website](#). Aanmelden simpel door een e-mail aan info@hylketromp.nl.

Houd de Hylke zeilend!

Winteronderhoud

De Hylke ligt nu in het water in het botenhuis van de familie Van der Stok in Warmond, vlak bij de brug over de Leede.

Er is dit jaar veel minder onderhoud nodig dan vorig jaar, toen we groot onderhoud hebben gepleegd. De wedstrijdgroep heeft de mast en de giek al voor zijn rekening genomen.

Ons is gevraagd om de zwaarden en het roer weer in de lak te zetten.

Vorig jaar heeft Wim Patist zich ontfermd over het lakwerk, dat was toen een hele klus. Maar de zwaarden en het roer zagen er daarna weer heel mooi uit, Wim heeft ook jarenlang ervaring met lakken.

En Wim heeft zich bereid verklaard om dit jaar wederom het lakwerk te verzorgen, daar zijn we erg blij mee. Beschadigingen 2x, daarna 2x al het houtwerk.... Natuurlijk hebben we wel van tijd tot tijd wat mensen nodig voor het "sjouw- en keerwerk", want zo'n zwaard en zeker zo'n roer kun je niet in je eentje even snel omkeren.

Het bestuur van de Balgerij is zo vriendelijk geweest om goed te vinden dat dit onderhoudswerk in De Windroos gebeurt in de periode van 6 tot 20 januari. Daarna hebben de zwaarden en het roer ruim de tijd om goed te drogen. Zaterdag 31 maart worden ze weer op de Hylke bevestigd!

Start van het seizoen: zaterdag 31 maart !

Op zaterdag 31 maart halen we de Hylke uit zijn winterslaap en brengen hem naar jachthaven Juffermans. Daar zullen we gezamenlijk (aantal mensen van de wedstrijd ploeg en aantal mensen van de Balgerijgroep) de boot weer vaarklaar maken.

Daarbij willen we ook kritisch naar het touwwerk en andere spullen aan boord kijken. Wat kan er weg, wat moet worden vervangen? De zeilen zijn inmiddels bij de zeilmaker geweest dus die zijn al weer helemaal in orde!

Na het vaarklaar maken gezellig samenzijn en als het weer het toelaat misschien ook al een stukje zeilen!

Twee cursusavonden: "Varen op de Hylke Tromp"

Zet vast in je agenda: dinsdag 6 maart en woensdag 14 maart geeft Maarten een cursus "Varen op de Hylke Tromp".

Aan de orde komen vooral de overeenkomsten en de verschillen tussen het varen met een Polyvalk en het varen op onze Kagenaar. Gericht op de praktijk van het varen dus.

De cursus is één avond (wordt dus 2x gegeven). Je kunt je binnenkort via de website aanmelden. Balgerijleden die geen bemanningslid van de Hylke zijn, zijn eveneens welkom.

Schipperstrainingen

Er is nog steeds behoefte aan uitbreiding van het aantal schippers!

Daarom beginnen we al in april met schipperstrainingen (d.w.z.: voor schippers en eerste maten) onder leiding van Wim Patist. Hierbij geldt een maximum van acht personen, zodat iedereen daadwerkelijk actief kan zijn.

De voorlopige data zijn: vrijdag 6, woensdag 11, vrijdag 20 en vrijdag 27 april. Steeds van 13 tot 17 uur.

Kun en wil je hieraan deelnemen, meld dat dan s.v.p. aan Tom of Maarten. In principe verwachten we dat je "testje 6" van de Balgerij hebt, bereid bent van tijd tot tijd schipper te zijn op de Hylke (varen met gasten) en (bijna) alle trainingen aanwezig bent.

Nieuwe vriend in Amerika

In september heeft Jan Molenaar een avondje met ons meegevaren. Vorig jaar is hij ook al eens mee geweest. Jan woont al jaren in Amerika, maar is opgegroeid in Sassenheim en was toen vaak op de



Kagerplassen te vinden. Elk jaar gaat hij zeilen in Griekenland en dan maakt hij een 'tussenstop' van een week in Nederland. En bij de bemanning van de Hylke bekend als de man van de snelle knoop: Jan heeft zich nu spontaan als "Vriend van de Hylke Tromp" aangemeld – de eerste buitenlandse vriend! "Zo kan ik de band met de Kagerplassen houden".

We hebben Jan al geschreven dat we voor hem een speciale dagtocht voor buitenlandse vrienden zullen organiseren volgend jaar ☺.

Een voorproefje van de Vaarkalender

Op **31 maart** wordt de Hylke **vaarklaar** gemaakt.

Daarna gaan we op vrijdag **13 april** meehelpen om het watersportseizoen te openen met een tochtje naar de **Jeneverboom**, een traditioneel Warmonds evenement.

De volgende dag, zaterdag **14 april**, heeft de Hylke de eer om als **Admiraalschip voor de Balgerij** te fungeren tijdens het Admiraalzeilen!

In het weekend van **12 en 13 mei** vinden de **Nationale Molendagen** plaats. Marga Swaans heeft ons in contact gebracht met de schipper van de [Nooit Volmaakt](#) (de boot die 2^e werd met de Strontrace van oktober 2017) en we hebben afgesproken dat de Nooit Volmaakt en de Hylke Tromp tijdens die Molendagen een soort pendeldienst voor molenbezoekers gaan onderhouden. Nieuw en leuk!

Natuurlijk doen we ook weer mee met de **Schippertjesdagen Warmond**, dit jaar op **8 en 9 september**.

Maar vóór die tijd is er nog een groter evenement, namelijk **SAIL Leiden** op **28 en 29 juli**. Wij doen daaraan mee en natuurlijk ook aan de **PreSAIL Warmond** die op **donderdag 26 en vrijdag 27** zal worden georganiseerd.

We willen proberen om in de week ná SAIL Leiden enkele betaalde tochten te organiseren (en de gasten daarvoor te vinden tijdens de PreSAIL en SAIL).

En uiteraard gaat de wedstrijd ploeg weer deelnemen aan de **Westlander Zeildagen (26 en 27 mei)**, de **Turtrace (28, 29, 30 juni)** en aan de **Gouden Gaffelwedstrijden (25 en 26 augustus)**.

Hulp gevraagd !

We zoeken mensen om:

1) het bankje waarop de giek (het zgn. "Tombankje" ☺) rust te schilderen. Je kunt dat gewoon thuis doen. Wie o wie wil dit doen?!

2) een deel van de activiteiten met SAIL Leiden te organiseren (en mee te bedenken). We hebben best ideeën, maar voor de uitvoering daarvan zou het fijn zijn als een paar mensen willen meehelpen! Leuk om te doen, leuk om SAIL van nog dichterbij te maken!

Hoe kunnen we veel SAIL-bezoekers plezieren met de Hylke én hoe kunnen we daar wellicht ook nog wat inkomsten uit krijgen?

Meld je per e-mail bij ons aan (of spreek ons aan bijv. bij de komende Balgerij-ALV)!

PS Vragen, ideeën? Mail ons!