

KAGENAAR  
HYLKE TROMP



Beste Hylkevaarders,

We kunnen terugkijken op een prachtig vaarseizoen 2018 met de Hylke.  
En we kijken natuurlijk verlangend vooruit naar het vaarseizoen 2019!

Terugkijken kun je bijv. [door het jaarverslag 2018 te lezen, dat op de website gepubliceerd is](#), samen met het financieel verslag.

Vooruit kijken doen we in deze nieuwsbrief. De vaarkalender is al weer aardig gevuld voor het komend vaarseizoen – binnenkort staat de complete vaarkalender op de website, op dit moment hebben we alleen twee trainingen en een avond aangekondigd (zie hierna).

De afgelopen weken zijn Arie (V), Tom en Pieter (vdH) bijna dagelijks bezig geweest om de zwaarden en het roer te schuren en weer glimmend in de lak te zetten. Een klusje waarvoor niet heel veel



mensen nodig zijn – binnenkort moet de bodem van de Hylke goed schoongemaakt worden en daarvoor gaan we wel een beroep op velen doen, want hier maken veel handen wel licht werk.

Op de foto's: tijdens en na de klus !

Marcel en andere wedstrijd ploegers gaan op korte termijn de zwaarden e.d. op de Hylke bevestigen zodat onze Kagenaar weer vaarklaar is en acte de présence kan geven bij de officieuze opening van het watersportseizoen ("Jeneverboom") op vrijdag 12 april.

En een dag later, op zaterdag 13 april, heeft de Hylke de eer om als admiraalschip te mogen fungeren bij het Admiraalzeilen van De Balgerij.

Tot spoedig ziens aan boord van de Hylke!

Met zeilgroeten,  
Maarten en Tom

#### UITNODIGING: koffie-bijeenkomst bestuur stichting en bemanning Balgerij

Een paar weken geleden heeft het bestuur van de stichting (stichting Traditionele Zeilvaart Warmond, de eigenaar van de Hylke Tromp) een avond georganiseerd om kennis te maken met de schippers. Dit was een geslaagde avond, reden om ook zo'n avond te organiseren voor de rest van de bemanning.

We nodigen jullie uit om op vrijdagavond 5 april in het clubhuis aanwezig te zijn. Henk Keijzer, de voorzitter van de stichting, zal o.a. het een en ander vertellen over de geschiedenis van de Hylke en de stichting. En we presenteren de vaarkalender 2019!

Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen, informatie uit te wisselen, ideeën te ventileren.

Aanvang 19.30 uur, einde circa 21.00 uur.

Aanmelden graag via de website! (en er is ook thee ☺)

#### Jaarlijkse bijdrage

Van de ontvangen jaarlijkse bijdragen in 2018 van de Balgerijgroep (€ 10 voor Vrienden/donateurs van de stichting en € 30 voor niet-Vrienden/donateurs van de stichting) was aan het eind van het jaar € 380 'over'. Dit bedrag hebben we besteed aan materialen (lakken, kwasten, rollers e.d.) voor het onderhoud van zwaarden en roer. Daarmee is de kas nu leeg.

Voor 2019 vragen we aan alle Hylke-vaarders van de Balgerijgroep (dat zijn er momenteel 29!) wederom een bijdrage voor bijv. benzine, koffie, klein onderhoud. Voor Vrienden blijft de bijdrage € 10 en voor niet-Vrienden is de bijdrage verlaagd naar € 25. Tom zal binnenkort betaalverzoeken versturen.

Als je behoefte hebt om de kas te controleren: tot eind april zijn desgewenst alle bonnen e.d. in te zien bij Tom, daarna gooien we deze administratie weg ☺.

#### Om-en-om...

Vorig jaar is geconstateerd dat de nieuwe mast van de Hylke enigszins krom is gaan staan. Dat zou komen doordat de boot steeds in dezelfde positie is afgemeerd op de ligplaats en de mast dus aan één kant wél in de zon heeft gestaan en aan de andere kant niet.

Daarom is het de bedoeling dat we de Hylke komend seizoen afwisselend aan bakboord- en stuurboordzijde afmeren en in het begin vooral aan bakboord. Om dit mogelijk te maken, zijn enkele overhangende takken van de boom op de oever verwijderd.

#### Motormanoeuvreren

Voor de schippers is er op woensdag 17 april "Samen trainen - motormanoeuvreren"!

Voor de eerste maten en schippers-in-spé is er een week later dus op woensdag 24 april een "Training motormanoeuvreren".

Beide trainingen zijn onder leiding van Julius. We willen steeds in een klein groepje van maximaal 5 personen trainen. Aanvang 18.30 uur, einde circa 21.00 uur (afhankelijk van invallen schemering).

Op de website is plaats voor 10 reserveringen/deelnemers, maar alleen de eerste 5 kunnen meedoen. Als er al 5 deelnemers zijn aangemeld, schrijf je evengoed in s.v.p. want bij genoeg belangstelling organiseren we een extra avond.

Je kunt je inschrijven op het besloten deel van de website.

### Horecaegh-tochten op dinsdag

Iets *nieuws* dit jaar! Op veel dinsdagen varen we uit om 10 uur om in één van de vele etablissementen aan en rond de Kagerplassen te gaan lunchen.

We combineren heerlijk zeilen met lekker eten ☺.

Als er weinig wind staat, lunchen we dichtbij – als er meer wind staat, lunchen we wat verder weg. En we houden scores bij, zodat we aan het eind van het seizoen een soort klassement hebben van lekkere eetgelegenheden. Misschien gaan we Hylkechin-sterren uitdelen?

Meestal zullen Tom of Maarten schipperen. Alle bemanningsleden zijn welkom op deze tochten.

Schrijf je wel via de website in. Het zijn pleziertochtjes, dus als het slecht weer is slaan we gewoon een keer over (en als je je hebt aangemeld via de website, krijg je een berichtje van de afgelasting).

### Vaarprogramma 2019

Zodra het complete vaarprogramma op de website staat, sturen we je een e-mail!

**PS Vragen, ideeën? Mail ons!**



en nu..... V A R E N !!