



Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond

Herenweg 43A
2361 EE Warmond

telefoon: 0252 545894
bank: NL93RABO0367700549
e-mail: info@hylketromp.nl
website: www.hylketromp.nl

Nieuwsbrief - 2020-2

Warmond, 16 juni 2020

Aan de vrienden van de Hylke Tromp

Het zeilseizoen is veel later begonnen dan iedereen had verwacht... Vanwege de Corona-stormen konden we de weer netjes gelakte zwaarden van de Hylke Tromp pas op 11 mei weer aan de boot bevestigen (zwaarden van 80 kilo tillen en daarbij onderling 1,5 meter afstand houden is niet eenvoudig). Een maand later dan gepland, op 14 mei, voer onze Kagenaar voor de eerste keer dit seizoen de Groote Sloot uit. Evenementen als de Jeneverboom / opening watersportseizoen, Admiraalzeil zeilvereniging Balgerij, tochten voor stichting Vaarkracht gingen niet door. En



u weet waarschijnlijk dat ook een evenement als Sail Amsterdam waaraan we met de Hylke als officieel geregistreerd *historisch varend erfgoed* in augustus wilden meedoen, niet doorgaat...

Toch ligt er op dit moment nog een mooi zeilseizoen in het verschiet.

Een groot succes is ons [nieuwe initiatief LekkerZeilenMetDeHylkeTromp](#), actieve zeiltochten voor iedereen die eens wil ervaren hoe de Hylke vaart.

In korte tijd waren de eerste drie tochten al volgeboekt en de eerste gasten waren dolenthousiast!

Het leuke van deze tochten is dat we mensen blij kunnen maken met een mooie zeilervaring op de Kagerplassen met de Hylke én dat we ook op deze manier wat geld binnen krijgen als welkome bijdrage aan het onderhoud van de boot. De vrijwilligers van de Balgerij vinden het ook leuk om op deze manier geïnteresseerden te laten kennis maken met het zeilen.

De Vaarkalender voor juni staat al op de website en die voor juli binnenkort ook. Leuk om 's mee te varen zijn [de Horecaeghtochten](#) die we elke twee weken op woensdag of donderdag varen (wegens succes vorig jaar geprolongeerd, graag tevoren aanmelden via lunchtocht@hylketromp.nl). En u kunt kosteloos meedoen met de LekkerZeilenMetDeHylkeTromp-tochten.

U als Vriend van de Hylke bent natuurlijk ook van harte welkom aan boord en u kunt altijd een tweede persoon meenemen.

Wist u dat...

- u de eerder uitgekomen nieuwsbrieven ook kunt lezen op de website? De vorige nieuwsbrief, die van 5 februari 2020, vindt u bijvoorbeeld [hier](#).
- de Hylke kosteloos beschikbaar is voor “goede doelen”? Weet u een goed doel dat gebruik zou willen maken van onze historische boot, laat het ons weten s.v.p.

Nieuw grootzeil

De wedstrijdploeg van de Hylke wil de behaalde successen van vorige jaren tenminste evenaren en liever nog verbeteren ☺.

Echter ons grootzeil is niet meer in opperbeste staat – nog goed geschikt voor recreatief gebruik maar voor zeilwedstrijden waarbij het soms om seconden kan gaan kan een nieuwer zeil net het verschil maken tussen de overwinning en een lagere dan de eerste plaats. Veel ‘concurrenten’ hebben ook onlangs een nieuw zeil aangeschaft....

We zijn blij dat Fonds 1818 een bijdrage beschikbaar heeft gesteld van € 2.000 voor de aanschaf van een nieuw grootzeil! De wedstrijdploeg zelf trekt de portemonnee en met een bescheiden bijdrage uit de stichtingskas (dank dus aan u als Vrienden!) hebben we net deze week een nieuw zeil besteld.

Onze Kagenaar is officieel VAREND MONUMENT !



Vooraf omdat we wilden meedoen aan Sail Amsterdam zijn we lid geworden van de Landelijke Vereniging tot Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen (LVBHB). Dat was nodig om ingeschreven te kunnen worden in het Register Varend Erfgoed Nederland.

Maar niet elk schip wordt zo maar ingeschreven in het Register Varend Erfgoed – zo moet een vaartuig niet alleen oud zijn, maar er mag ook niet teveel aan gewijzigd zijn ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Als bestuur zijn we erg blij met de geslaagde inschrijving en we zien dit als een extra stimulans om de Hylke nog jarenlang in goede staat veelvuldig te laten uitvaren en aan een breed publiek te laten zien!

Vriendenbijdrage 2020

Deze nieuwsbrief ontvangt u zowel per e-mail (als uw e-mailadres bekend is) als per gewone post. Bij de nieuwsbrief die u per post ontvangt, zit ook een factuur voor uw donatie voor het jaar 2020.

Mede omdat we binnenkort betalingen moeten doen voor onder meer een nieuwe huik en de bootverzekering hopen we dat elke Vriend zijn of haar bijdrage op korte termijn wil overmaken. Dank bij voorbaat!